



Yeni Bir Döneme Girerken

"Yeni Dünya Düzeni"nin Dünya-mızı sosyoekonomik eşitsizlikler, savaşlar, göçler, soykırımlar, açlık ve ekolojik katliamlar düzensizliğinde bir felakete doğru hızla sürükleyişine; "küreselleşme" ideolojisiyle, uluslararası sermayenin Dünya'ya tek bir sömürü alanı haline getirmesine tanık oluyoruz. Küreselleşmenin anayasası da denen MAI (Çok Taraflı Yatırım Anlaşması) ile Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) ulusal devletlerle eşit hukuki statüye kavuşuyor, dolayısı ile ev sahibi ülkelerin yatırım siyasetleri üzerinde bir etki kazanıyor. Örneğin, ulusa! devletlerin yabancı sermayeye bazı kriterler uygulaması yasaklanıyor; çevre koruma gibi kriterler ileri sürülemiyor. Buna karşılık Çok Uluslu Şirketler yerli şirketlere verilen bütün sübvansiyonlardan yararlanabiliyor. Şirketler kamulaştırma, hatta aşırı vergilendirme karşısında tazminat elde etmeyi güvence altına alıyor, Bütün bu konularda şirketlere, ulusal devletler aleyhine, hem o ülke mahkemelerinde, hem de uluslararası mahkemelerde dava açma olanakları tanınıyor. Bu mahkemelerin MAI hükümlerine göre karar vermeleri öngörülüyor. Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinin karşı çıkışı nedeniyle Nisan 1998 sonundaki OECD toplantısında imzalanması 6 ay ertelenen MAI taslağı gerçekleşirse, Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) ulusal devletler karşısında her alanda büyük bir zafer elde etmiş olacaktır.

JMÖ'da yeni bir döneme girerken; sermayenin bu uluslararası düzeydeki politikalarına karşı (*kendi düzlemimizde*); tutarlı, ilkel ve halktan yana bir karşı duruşun; bilimden sanata, ekonomiden siyasete, her alanın her alanında örgütlenmesi ve kamusal alanın yeniden düzenlenmesi zorunluluğu görev olarak önümüzde durmaktadır. Kurulduğu 1974 yılından bu yana TMMOB bünyesinde,, aktiviteleri ve dinamizmiyle haklı bir saygınlığa erişen JMO, demokratik ve katılımcı bir anlayışla, etkinliklerini nitelik ve nicelik olarak artırarak, sorumlulukları paylaşarak, bu yoğun mücadeleden de alınının akıyla çıkacaktır.

Şanver İSMAİLOĞLU
TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi

Buna inancımız tamdır.

Bu yoğun dönemde mesleki sorunlarımızı çözme uğraşının yanında, ülkemizin gündemindeki temel sorunlarda da tavrımızı açık ve net olarak koymalıyız. Sıkışan uluslararası sermayenin kendi sorunlarını çözmesinin bir aracı olarak gördüğü, ülkemizde tam bir yağma ve talana dönüşen özelleştirmelere karşı çıkanlar; bu bağlamda gelişen işsizleştirme ve sendikasılaştırma politikalarının mağduru işçiler; çevre, sağlıklı yaşam, yöre ekonomisi ve halkın iradesini hiçe sayarak, madenleri talan etmek isteyen yabancı tekelere karşı onurluca direnen Bergama köylüleri; ekonomik ve demokratik haklar temelinde onurlu ve insanca bir yaşam için grevli-toplu sözleşmeli sendika mücadelesinde üzerlerine gaz bombaları atılan kamu emekçileri; nükleer santrallere karşı çıkan çevreciler; ülkemizde yıllardır sürdürülen savaş politikalarına karşı çıkan barış yanlıları; sonuç olarak özgür ve demokratik bir Türkiye'den yana olan herkes bu mücadelede bizim doğal müttefikimiz, dostumuz olmalıdır.

Son 20 yılda uygulanan politikalarla bugün ülkemiz, rantiyecilerin, uyuşturucu kaçakçılarının, barış düşmanlarının, gericiilerin, çetelerin hakimiyeti altına girmiştir. Bu kuşatmayı hep birlikte kırmalıyız.

Politikalarını savaşa endeksle» yerek, bütçelerinde yatırıma %8 gibi gülünç paylar ayıran siyasi İktidarlar, biz mühendis ve mimarları çoktan gözden çıkarmakla kalmamış; artık gözden uzak tutmaya çaba gösterir olmuşlardır. Bizlere reva gördükleri bu uygulamalara karşı en küçük bir muhalefetimize dahi tahammül edememekte; bu yüzden üst örgütümüz TMMÖB'ne acımasızca saldırmakta ve yöneticilerini mahkemelerde yargılamaktadırlar. Ama bizleri yıldıramayacaklardır. Doğru bildiklerimizi en yüksek sesiyle haykıracağız.

Bu güzelim ülkenin sahipsiz olmadığını herkes bilmelidir.